

Δοκιμαστικό πρόγραμμα για την κοινότητα της Συμπαραστάσης για Αναθεώρηση (Σ.Α.) σχετικά με την αλλαγή στον ευρύτερο κόσμο

Προσχέδιο προγράμματος για την αλλαγή στον κόσμο

Το 1978 ο Harvey Jackins δημοσίευσε «Ένα κάλεσμα για ένα προσχέδιο για την λογική αλλαγή στον κόσμο», στο περιοδικό Wide World Changing No. 1. Πρότείνει την αντικατάσταση των καταπιεστικών θεσμών από αντίστοιχους έξυπνους, παγκοσμίως, και την εφαρμογή της Σ. Α. προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από τότε που ο Harvey Jackins έγραψε αυτό το άρθρο, πολλοί συμπαραστάτες εφάρμοσαν τη θεωρία και τις πρακτικές της Σ. Α. στην προσπάθεια να αλλάξουν την κοινωνία, συχνά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνάμα, η κοινότητες της Σ. Α. εξαπλώθηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου και ένας μεγάλος αριθμός των συμπαραστατών κέρδισαν πολύτιμη εμπειρία καθώς εργάστηκαν κατά της καταπίεσης και με στόχο την δημιουργία μίας λογικής κοινωνίας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε το θέμα του προσχεδίου για την αλλαγή στον κόσμο.

Μέχρι τώρα στα εργαστήρια γίνονται συζητήσεις σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει μια διεθνής ομάδα συμπαραστατών που είναι αφοσιωμένοι στην ολοκλήρωσή του. Πρόσφατα, μερικά μέλη αυτής της ομάδας συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να εκτονωθούν σχετικά με το πρόγραμμα. Πρότειναν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ατόμων από κάθε χώρα και περιφέρεια, προκειμένου να εκτονωθούν και να κάνουν προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι προτάσεις που ακολουθούν αντιπροσωπεύουν τις ιδέες της ομάδας αυτής. Όμως, χρειάζεται ευρύ πεδίο εμπειριών και πολλές απόψεις για να είναι σωστό και χρήσιμο το πρόγραμμα αυτό που διαμορφώνουν σταδιακά οι κοινότητες της Σ.Α.

Ακολουθούν μερικά θέματα να μελετήσετε προκειμένου να βοηθήσετε σε αυτήν την εργασία:

--Πιστεύουμε ότι το κείμενο αυτό θα ήταν κυρίως για την χρήση των συμπαραστατών. Θέλουμε το κείμενο να 1) φέρει εκτόνωση, αναθεώρηση, και νέες απόψεις για την αλλαγή στον κόσμο και 2) να καθοδηγήσει τους συμπαραστάτες που δουλεύουν για την ριζική αλλαγή της κοινωνίας.

--Αυτό το δοκιμαστικό πρόγραμμα, όπως όλα τα παρόμοια, δεν θα είναι ποτέ πλήρες ή τελικό. Θα το αναθεωρούμε καθώς αλλάζουν τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και καθώς δεχόμαστε καινούργιες πληροφορίες και αλλάζουμε τις αντιλήψεις μας.

--Θέλουμε το πρόγραμμα να δίνει ακριβή εικόνα της πραγματικότητας. Το θέλουμε να είναι πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Το θέλουμε να βασίζεται σε καινούργιες απόψεις που είναι αντίθετες από τους καταπιεστικούς αυτοματισμούς που υποβάλλει η κοινωνία σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα. Θέλουμε το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή του τι συμβαίνει

στον κόσμο σήμερα. Το θέλουμε να εμπνεέται από τον Harvey Jackins και να περιλαμβάνει τις καίριες ιδέες του που βρίσκονται στα γραπτά του σχετικά με την αλλαγή του κόσμου. Θέλουμε επίσης να είναι συνοπτικό και ευκολοδιάβαστο με κατανοητούς όρους για τον καθένα.

--Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η πραγματικότητα είναι καλή, ότι υπάρχουν εφόδια για την εξάλειψη της καταπίεσης και ότι η κοινωνική αλλαγή είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον.

--Για να γράψουμε ένα καλό πρόγραμμα, θα χρειαστεί να εκτονώσουμε πολλές οδύνες, συμπεριλαμβανόμενων των οδυνών γύρω από το θέμα της αλλαγής στον κόσμο.

--Μολονότι το δοκιμαστικό πρόγραμμα είναι αρχικά για την κοινότητα της Σ.Α., θέλουμε να γραφτεί αρκετά καθαρά για να διαβαστεί και από φίλους που δεν είναι συμπαραστάτες. (Μπορούμε να γράψουμε κι άλλες αναθεωρημένες εκδόσεις του προγράμματος αργότερα για ευρύτερη κυκλοφορία ή για συγκεκριμένες ομάδες\φορείς).

--Οι αναγνώστες του κειμένου μπορούν να μελετήσουν το φυλλάδιο «Λογική σκέψη για την κοινωνία του μέλλοντος» και άλλα κείμενα της Σ.Α., ειδικά τα κείμενα που μιλούν για τα κινήματα απελευθέρωσης διαφόρων ομάδων. Προτείνουμε όταν δημοσιευθεί το προσωρινό αυτό πρόγραμμα να συνοδεύεται από ένα συμπληρωματικό φυλλάδιο με σχετικά άρθρα και επιπλέον πληροφορίες.

Η παρούσα κατάσταση—ευνοϊκές συνθήκες

Σημειώνουμε τους θετικούς παράγοντες (και δεχόμαστε τις προτάσεις σας).

--Από τα τέλη του 1990 έχει ενισχυθεί η αντίσταση στην καταπίεση και στις επιζήμιες πρακτικές κυβερνήσεων, εταιριών και μεμονωμένων ατόμων.

--Όλο και περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι είναι και επιθυμητό και εφικτό να αντικατασταθεί το παρόν οικονομικό σύστημα με ένα που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων, καθώς επίσης και τις ανάγκες του φυσικού περιβάλλοντος.

--Οι άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο καταλαβαίνουν ότι η καταπίεση βλάπτει όλους. Οι συνθήκες πλέον είναι τέτοιες που πολύς κόσμος βλέπει τη σημασία της κοινωνικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να εφαρμόσουμε αυτή την αλλαγή.

--Υπάρχει μια αυξανόμενη επίγνωση του ρόλου που έχει παίξει (και συνεχίζει να παίζει) ο ρατσισμός στη διαίρεση των ανθρώπων. Επίσης, ο ρατσισμός υπονομεύει και μπερδεύει τα προοδευτικά κινήματα που δουλεύουν προς μια καλύτερη κοινωνία.

--Όλο και περισσότερος κόσμος δραστηριοποιείται προς την εξάλειψη του ρατσισμού και λειτουργεί με τρόπο που αποκτά μεγαλύτερη αναγνώριση και

αποδοχή, όπως π.χ. το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών εναντίον του ρατσισμού στο Ντάρμπαν της Νότιας Αφρικής τον Αύγουστο του 2001.

--Πρόσφατα μεγάλος αριθμός ατόμων σ' όλο τον κόσμο έχει οργανωθεί για να διαμαρτυρηθεί κατά του πρόσφατου πολέμου στο Ιράκ που διεξάγουν οι ΗΠΑ. Αυτές οι διαμαρτυρίες επιβράδυναν την έναρξη του πολέμου και έδωσαν ώθηση σε πολλά κράτη και πολιτικούς ηγέτες να αντισταθούν στον πόλεμο. Επίσης, αυτές οι ενέργειες οδήγησαν σε μια γενική και άνευ προηγουμένου αμφισβήτηση κάθε πολέμου. Ο κόσμος, και ειδικά οι νέοι, επιμένουν να ακουστούν οι απόψεις τους σχετικά με τον πόλεμο, την οικονομία και το περιβάλλον.

--Η Σ.Α. και οι κοινότητές της είναι σχετικά καινούργια και πολύ θετικά κινήματα. Η συνεχής ανάπτυξή μας και η ευρύτερη διάδοση των ιδεών μας (π.χ. ότι ο κάθε άνθρωπος είναι καλός και ότι οι προσωπικές οδύνες και οι οδύνες από την καταπίεση μπορούν να εκτονωθούν) θα υπονομεύει συνεχώς και σταθερά τον παραλογισμό της παρούσας κοινωνίας.

--Παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερο οι άνθρωποι μεταξύ τους συμφωνούν ότι ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κυβερνηθεί έξυπνα.

--Η πρόοδος στην επικοινωνιακή τεχνολογία μας έχει δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες να επικοινωνούμε γρηγορότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο.

--Οι γνώσεις μας διευρύνονται σε πολλούς τομείς, όπως στην παιδεία, στην ιατρική και στις επιστήμες. Αυτές οι γνώσεις είναι πηγές για μια καλύτερη ζωή για όλους, ειδικά καθώς εγκαθιδρύουμε λογικούς θεσμούς στην κοινωνία και δίνουμε στον κόσμο τα εργαλεία για να διατηρήσουνε και να επανακτήσουνε την ευφυΐα τους.

--Παρατηρούμε ότι ξανανθίζει το δημοκρατικό εργατικό κίνημα.

--Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Παρόλο που μέχρι τώρα το οικονομικό σύστημα έχει καταφέρει να αντισταθεί σε μια ουσιαστική αλλαγή—μια αλλαγή που θα ήταν ωφέλιμη στους περισσότερους ανθρώπους—έχουμε ενδείξεις ότι και οι μικρές διαδοχικές νίκες μπορούν να στρέψουν τα γεγονότα σε μια θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ελπίζουμε.

Η παρούσα κατάσταση—προκλήσεις

Ξέρουμε καλά τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Ταυτοχρόνως, εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Μερικές προκλήσεις:

--Οι παρούσες πολιτικές και εφαρμογές αυξάνουν την οικονομική ανισότητα (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) μεταξύ αυτών που παράγουν και αυτών που κατέχουν. Οι συνέπειες αυτής της ανισότητας είναι η φτώχεια και η

πείνα, η ανεργία, ο πόλεμος και η βία, η αρρώστια, ο θάνατος και η τρομερή σπατάλη των αγαθών μας.

--Το φαινόμενο της καταπίεσης συνεχίζει να επεμβαίνει όχι μόνο στην ενότητα μεταξύ των ανθρώπων και στην συλλογική τους δύναμη, αλλά και στο δικαίωμα καθενός για μια πλήρη και με περιεχόμενο (ουσιαστική) ζωή.

--Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται όλο και πιο πολύ από επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι αδυνατούν να δώσουν στον κόσμο σωστές πληροφορίες, προωθώντας ένα υλιστικό ήθος και έναν ασυνείδητο καταναλωτισμό.

--Με κίνητρο την απληστία, ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και πιο πολύ τους πολιτικούς θεσμούς για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας μειονότητας σε βάρος της πλειοψηφίας.

--Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να επιφέρουν θάνατο, ζημιά και μια γενική κακομεταχείριση σε πολλούς ανθρώπους.

--Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα αποθέματα πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων και οι κυβερνήσεις εμφανέστατα μελετούν την χρήση τους.

--Οι νέοι μαθαίνουν από το εκπαιδευτικό σύστημα να συμμορφώνονται στην παρούσα κοινωνία κι όχι να σκέφτονται ανεξάρτητα και ουσιαστικά.

--Η τεχνολογία εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα πρώτα και μετά το κοινό καλό.

--Η πείνα και οι καταστροφικές επιδημίες αυξάνονται και κατά κανόνα αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν από αυτούς που δεν θίγονται άμεσα.

--Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καλό ιατρικό σύστημα και η υγεία τους υπονομεύεται από την κακή χρήση των φαρμάκων.

--Το σύστημα «ψυχικής υγείας» συνεχίζεται να μπερδεύει και να βλάπτει τους ανθρώπους με την καταπιεστική του παραπληροφόρηση, τις πρακτικές του και τις επιδράσεις του.

--Οι απειλές για το περιβάλλον συνεχίζονται και αυξάνονται λόγω της πολιτικής που προωθούν τα μεγάλα συμφέροντα.

--Οι άνθρωποι παγκοσμίως δεν κατανοούν ακόμα τις αιτίες του ανθρώπινου παραλογισμού και δεν ξέρουν πώς να σωθούν απ' αυτόν.

Μια λογική κοινωνία

*Έργο μας είναι να περιγράψουμε και να ορίσουμε μια λογική κοινωνία.
Ακολουθούν μερικές προτάσεις:*

--Θα είναι μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές τάξεις και ελεύθερη από καταπίεση και εκμετάλλευση. Το σημαντικότερο θα είναι η φροντίδα του λαού και όχι το μεγάλο κέρδος.

--Όλοι θα μοιράζονται με ισότητα την εργασία και τα αγαθά του κόσμου. Αυτό σημαίνει την αντικατάσταση του παρόντος ταξικού συστήματος και όχι απλώς την μεταρρύθμισή του.

--Το κοινωνικοπολιτικό σύστημα θα βασίζεται σε ειρηνική συνεργασία, ισότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Θα ενθαρρύνονται όλοι για τις ικανότητές τους και την αρχηγική τους ιδιότητα.

--Το φυσικό μας περιβάλλον και όλοι οι ζώντες οργανισμοί θα αντιμετωπίζονται με πολλή φροντίδα και αγάπη.

Η θεωρία της Σ.Α. και το προσωρινό πρόγραμμα

Το δοκιμαστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις ακόλουθες θεωρίες:

--Η πραγματικότητα είναι καλή από την ίδια τη φύση της.

--Η ανθρώπινη φύση.

--Οι καταγραφές των οδυνών, οι πηγές των οδυνών, η εκτόνωση και η αναθεώρηση, η διάκριση μεταξύ του ανθρώπου και του αυτοματισμού (και ότι δεν υπάρχει καμία έμφυτη σύγκρουση μεταξύ δυο ανθρώπων ή μεταξύ ανθρωπίνων ομάδων) και η διαφορά μεταξύ της σκέψης και συναισθήματος.

--Ο ρόλος που παίζουν οι αυτοματισμοί στα άτομα και μέσα σε ομάδες (και μεταξύ τους), στους θεσμούς και στην αντίσταση που έχουν πολλοί προς τη θετική αλλαγή.

--Η ικανότητά μας ν' αναπτύξουμε σωστές πολιτικές και προγράμματα σχετικά με όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

--Πώς να εκτονώσουμε τους αυτοματισμούς που δημιουργήθηκαν από την εμπειρία μας σαν καταπιεζόμενοι και σαν καταπιεστές.

--Πώς να εκτονώσουμε τους κοινούς αυτοματισμούς που έχουμε σαν άνθρωποι που δουλεύουμε για την αλλαγή στον κόσμο, ειδικότερα τους αυτοματισμούς της ανημποριάς, της έλλειψης αυτοπεποίθησης και των συναισθημάτων χαμηλής αυτοεκτίμησης που προέρχονται από την καταπίεση που έχουμε υποστεί στη νεαρά μας ηλικία.

--Πώς να χτίσουμε συμμαχίες μεταξύ διαφόρων ομάδων.

--Η φύση του εθισμού.

--Οι μέθοδοι της Σ.Α.—συναντήσεις, ομάδες υποστήριξης, ομάδες Wygelian, κτλ.

--Η θεωρία της Σ.Α. σχετικά με την αρχηγία—ατομική αρχηγία, υποστήριξη του αρχηγού, επαναπρόκτηση της δύναμής μας, χτίσιμο της κοινότητας, απόκτηση στόχων, κτλ.

Μερικά βήματα προς την αλλαγή

Ακολουθούν προτάσεις σχετικά με κατευθύνσεις προς ουσιαστική αλλαγή. Μπορούμε:

--Να δουλέψουμε για την εξάλειψη του ρατσισμού από τη ζωή μας και να βοηθήσουμε τους άλλους να καταλάβουν ότι μπορούμε και πρέπει να πραγματοποιήσουμε αυτόν το στόχο. Αυτή η κίνηση είναι αναγκαίο βήμα στη δημιουργία μιας υποδομής που θα στηρίζει την ευρύτερη αλλαγή.

--Να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες και να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή παντού. Μπορούμε να δουλέψουμε για την εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας, του πολέμου και της γενοκτονίας, του ρατσισμού και άλλων καταπιέσεων, της αρρώστιας και της βίας. Η κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη.

--Να βλέπουμε τις καταστάσεις από μια παγκόσμια προοπτική και να χτίζουμε διεθνείς συμμαχίες. Τα σημερινά προβλήματα έχουν σαν βάση το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν μόνο από ένα κράτος.

--Να οργανωθούμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τα τοπικά επιτεύγματα θα φέρουν άμεση βοήθεια και θα ενδυναμώσουν τα παγκόσμια κινήματα.

--Να δημιουργήσουμε μια συγκροτημένη ομάδα ηγετών που θα είναι υγιής στη θεωρία και στην πολιτική της, που θα στηρίζεται σε πλατιά βάση και θα είναι ενωμένη. Να ενθαρρύνουμε όλους στην αρχηγία τους και να φροντίζουμε οι αρχηγοί να αναπαύονται αρκετά, να τρέφονται σωστά, να αθλούνται και να είναι καλά οργανωμένοι.

--Να ιδρύσουμε δημοκρατικά σωματεία σε όλους τους χώρους δουλειάς.

--Να γίνουμε οργανωτική δύναμη στις βασικές βιομηχανικές μονάδες και να διαδώσουμε την Σ.Α. στους εργάτες σε αυτούς τους χώρους.

--Να οργανώσουμε ομάδες απελευθέρωσης βασισμένες σε σωστές πολιτικές. Να προωθήσουμε την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ αυτών των ομάδων.

--Να καλλιεργήσουμε σεβασμό, ισότητα και αμεσότητα/κοντινότητα μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμικών ομάδων.

--Να επιμένουμε στην πλήρη αποδοχή του κάθε ανθρώπου σε όλες τις καταστάσεις και την αποδοχή του από κάθε κοινωνικό θεσμό.

--Να δημιουργήσουμε δυνατές κοινότητες της Σ.Α. παντού.

--Να αντικαταστήσουμε το «σύστημα ψυχικής υγείας» με μια πραγματική υποστήριξη για τους ανθρώπους. Να χρησιμοποιούμε την θεωρία και πρακτική της Σ.Α. και να βάλουμε τέλος στην χρήση των ψυχοφαρμάκων.

--Να βάλουμε τέλος στη χρήση των ουσιών που προκαλούν εθισμούς.

--Να διαδώσουμε ευρέως τις σημαντικές ιδέες, π.χ. ότι έχουμε την δυνατότητα να ζήσουμε μια ζωή με νόημα. Να επικοινωνούμε με αισιοδοξία και θετικότητα και όχι με οδυνηρά συναισθήματα.

--Στη μεταβατική περίοδο προς μια πλήρη λογική κοινωνία, να εκλέγουμε και να υποστηρίζουμε ηγέτες και κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της εργατικής πλειοψηφίας του πληθυσμού.

Ο ρόλος της Σ.Α. στην αλλαγή στο κόσμο

Οι συμπαραστάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να συμφωνούν με τις δοκιμαστικές πολιτικές της Σ.Α., ούτε είναι αναγκασμένοι να εφαρμόζουν τα προτεινόμενα βήματα για να θεωρούνται μέλη της κοινότητας. Συνάμα είναι μάλλον απίθανο να αναδυθούμε από τις οδύνες μας (που είναι ο κύριος στόχος της Σ.Α.) όσο εξακολουθούμε να ζούμε σε μια παράλογη κοινωνία με όλες τις καταπιέσεις της.

Οι δάσκαλοι της Σ.Α. μπορούν να δώσουν στους μαθητές τους ευκαιρίες να εκτονωθούν, όπως π.χ. να επανακτήσουν την δύναμη και την ζωντάνια τους, να είναι κοντά ο ένας στον άλλον, να γίνουν αρχηγοί και καλοί οργανωτές, και να «αποφασίζουν, να πράττουν, και να εκτονώνουν».

Ως συμπαραστάτες μπορούμε:

--Να βελτιώσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε στις συναντήσεις μας σχετικά με το φόβο για την κοινωνική αλλαγή, για το να πάρουμε δημόσια θέση για κάποιο θέμα ή για τις πολιτικές παρεμβάσεις μας που μπορεί να έχουν κόστος στη ζωή μας κλπ.

--Να δημιουργήσουμε ομάδες υποστήριξης, τάξεις και εργαστήρια που θα δουλεύουν πάνω στο θέμα της αλλαγής στον κόσμο. Σε αυτά, οι συμμετέχοντες μπορούν να σκεφτούν και να εκτονωθούν πάνω στις ιδέες που βρίσκονται σε αυτό το κείμενο και στο δοκιμαστικό πρόγραμμα που ακολουθεί και να μελετήσουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα με σκοπό την αντικατάσταση των καταπιεστικών κοινωνιών από πιο λογικές κοινωνίες.

--Να δούμε πώς τα εργαλεία της Σ.Α. μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την αλλαγή στον κόσμο.

--Να χρησιμοποιήσουμε ό,τι γνωρίζουμε προκειμένου να απελευθερώσουμε και να υποστηρίξουμε την προσωπική πρωτοβουλία.

--Να εργαστούμε προς τη ταχεία ανάπτυξη των κοινοτήτων της Σ.Α. καθώς η Σ.Α. γίνεται πιο γνωστή στην κοινωνία.

--Να εκτονωθούμε σχετικά με τους στόχους που βάλουμε στο παγκόσμιο Συνέδριο του 2001, να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και να σκεφθούμε με ποιο τρόπο σχετίζονται με τη γενική αλλαγή του κόσμου:

1)ο κεντρικός στόχος της εργασίας μας να είναι η εξάλειψη του ρατσισμού,

2) να βοηθήσουμε νέους ανθρώπους να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη Σ.Α. και στις κοινότητές της,

3) να σταθούμε ενάντια στις οδύνες που οδήγησαν τους ανθρώπους στην καταστροφή του περιβάλλοντος,

4) να γράψουμε στις εκδόσεις της Σ.Α., και στον τύπο γενικότερα, για τους στόχους μας, τις ενέργειές μας, τις επιτυχίες μας και τα μαθήματα που πήραμε.

Το δοκιμαστικό πρόγραμμα στον ευρύτερο κόσμο

Η θεωρία και η πρακτική της Σ.Α., και οι συμπαραστές, έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά την πορεία της ανθρωπότητας. Είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε τη σημασία των πληροφοριών που έχουμε στα χέρια μας, όσο και την δύναμη που έχουμε να επηρεάζουμε τα γεγονότα.

Μπορούμε:

--Να προτείνουμε μια άποψη μέσα από τη θεωρία της Σ.Α. όταν γίνονται συζητήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τους ανθρώπους.

--Να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο, να εκτονωθούν, να διασκεδάζουν και να ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους.

--Να γίνουμε μέλη οργανώσεων (ή να ιδρύσουμε δικές μας) που δουλεύουν προς την κοινωνική δικαιοσύνη ή την κοινωνική αλλαγή και να υποστηρίξουμε τους αρχηγούς τους.

--Να σεβαστούμε κάθε άνθρωπο και τις προσπάθειές του, οπουδήποτε και να βρίσκεται (δεν χρειάζεται να βάζουμε στους ανθρώπους ταμπέλες σχετικά με το τι σημαίνει «ακτιβιστής» στο θέμα της αλλαγής στον κόσμο).

--Να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αφομοιώσουν τις ιδέες και τις πρακτικές της Σ.Α. σε αυτά που ήδη κάνουν ή που θα ήθελαν να κάνουν.

--Να συμπαρασταθούμε στους ακτιβιστές σχετικά με τις οδύνες τους που τους εμποδίζουν στη δουλειά τους ή που τους κάνουν να αμελούν σημαντικές πλευρές της ζωής τους.

--Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπου θα βοηθάμε τους ανθρώπους να σκέφτονται και όπου κι αυτοί θα μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι ακροατές.

--Να φτιάξουμε ανθρώπινες κοινότητες (της Σ.Α. και άλλων μη συμπαραστατών) γύρω μας.

--Να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε τα μέλη των κοινοτήτων μας να μιλούν σχετικά με τα παγκόσμια θέματα και σχετικά με το πώς θα ήθελαν να είναι η κατάσταση.

--Να θυμόμαστε ότι η αλλαγή στο κόσμο δεν περιλαμβάνει μόνο τον αγώνα με ιδέες και βάσιμη πολιτική αλλά και πρακτικές, χειροπιαστές πράξεις και απαιτήσεις.

Συμπέρασμα

Με την παρούσα γνώση και τις πηγές που κατέχουμε είναι εφικτό να δημιουργήσουμε τη κοινωνία που θέλουμε. Πιστεύουμε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Η δουλειά αυτή είναι συναρπαστική και ανταμείβει.

Julian Weissglass

International Liberation Reference Person for World Wide Change

Santa Barbara, California, USA,

and

Victor Nicassio

Editor of "Working for a Living"

Los Angeles, California, USA.

Σας προσκαλούμε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη αυτής της δοκιμαστικής πολιτικής. Εκφράστε το ενδιαφέρον σας και στείλτε τις ιδέες σας στον Julian Weissglass, 4420 Meadowlark Lane, Santa Barbara, California 93105, USA, ή στο e-mail weissglass@education.ucsb.edu

Εάν δεν είσαστε ήδη στη λίστα e-mail της Σ.Α. που απευθύνεται στους αρχηγούς της αλλαγής στο κόσμο, και εάν επιθυμείτε να γραφτείτε προσθέστε αυτή τη πληροφορία στο γράμμα ή στο e-mail σας.

Η μετάφραση έγινε από την Ιωάννα Μίλτον-Καραβία και την Ελένη Δήμα.

Original title: Toward a Draft Policy for Wide World Change for the Re-evaluation Counseling Communities, Present Time, April 2003, pages 30-34
Translation into Greek: Joanna Milton-Karavia and Eleni Dima